

Intergemeentelijke Bibliotheek IveBiC Hemiksem - Schelle



Heb je zin in een avondje film, een boek bij de open haard of wil je gewoon relaxen met leuke muziek...? **De bib heeft het voor jou!**

NIEUWS:

- NIEUW E-MAILADRES:

De bib heeft een nieuw e-mailadres! Heb je vragen i.v.m. reservaties, verlengingen, geleende materialen, activiteiten enz.? Stuur ons dan een mailtje op het volgende adres:

bibliotheekbalie@ivebic.be

NIEUW IN DE BIB:

-ANWB taalkit: Ben je onderweg naar je vakantiebestemming en wil je snel nog iets van de taal leren? Dan is de ANWB taalkit met geïllustreerde gids en audio-cd het ideale hulpmiddel. De taalgids omvat belangrijke woorden en zinnen, de fonetische weergave van woorden, afbeeldingen van alledaagse gebruiksvoorwerpen, een uitgebreide menukaart en een woordenboek.

- **De laatste liefde van mijn moeder – Dimitri Verhulst:** De jaren tachtig van de vorige eeuw, men heeft nog geen term voor een nieuw samengesteld gezin. Over hen die het leven anders en elders wensen te proberen wordt gesproken als over hoeren en bedriegers. Martine, eindelijk gescheiden, vraagt zich af of nu zal blijken of zij alsnog gemaakt mag zijn voor het geluk. We volgen haar tijdens de eerste vakantie die ze doorbrengt met haar minnaar en Jimmy, haar elfjarige zoon die zich ineens opgescheept ziet met een deugdzaame stiefvader en zich een verrader voelt ten aanzien van zijn echte vader. Stilaan wordt duidelijk dat de dag onafwendbaar is waarop Martine zal moeten kiezen tussen haar geliefde en haar kind.

Bibliotheekweek: zaterdag 16 t.e.m. 24 oktober 2010

De **bibliotheekweek**, die loopt van 16 t.e.m. 24 oktober, staat in 2010 in het teken van 'onverwachte ontmoetingen'. In de bib kom je inderdaad iedereen tegen: je buurman, maar ook een kennis die je al jaren niet meer gezien hebt... Je loopt er tegen onverwachte boeken, cd's en films op en ook op het internet kom je met alles en iedereen in aanraking.

Zaterdag 16 oktober leggen wij onze bezoekers weer stevig in de watten. Tijdens het kuieren tussen de rekken, op zoek naar de ideale boeken, cd's, dvd's of cd-roms, kunnen zij genieten van een muzikaal optreden en krijgen zij een kleine attentie aangeboden. Naast een verwendag met alles erop en eraan, geven we onze trouwe leden op 16 oktober ook graag een klein geschenkje mee.

De hele week lang kan men tijdens de openingsuren van de bib proeven van lekker originele hapjes en drankjes die het personeel tijdens zijn vrije tijd voor u heeft klaargemaakt. Bovendien kan men deelnemen aan een wedstrijd waarmee mooie prijzen te winnen zijn...

Iedereen kan tijdens de bibweek gratis 5 cd's, 5 cd-roms en 3 dvd's ontleneren.

En er gebeurt nog meer tijdens de bibweek:

Dvd-top wedstrijd:

Naast onze traditionele bibweek-wedstrijd organiseren we dit jaar nog een heuse 'dvd-top' wedstrijd. Vorig jaar kon u uw eigen boeken-top 3 indienen. Alle top 3's van onze lezers werden in de vitrine tentoongesteld en de winnaars kregen een boek uit de top 10. Na het succes van deze wedstrijd organiseren we daarom dit jaar een wedstrijd voor de film liefhebbers.

Vanaf september kan u uw dvd-top 3 indienen. Tijdens de bibweek zetten we alle favorieten in de vitrine. Op deze manier kunnen andere klanten inspiratie putten uit uw keuze. Een onschuldige hand zal de winnaars trekken. DOE ZEKER MEE! ER ZIJN MOOIE PRIJZEN TE WINNEN!

Potjeirkladders:

Gedichtenbundel:

De **gedichtenbundel Potjeirkladders van Arnold Van de Voorde met illustraties van Mieke Fleurackers** kan je in de bibliotheek gratis afhalen tijdens de bibliotheekweek, zolang de voorraad strekt. Een prachtig en uniek geschenk om te lezen en te bewaren. De bibliotheken van de Rupelstreek bieden je dit boekje aan met steun van de Provincie Antwerpen.

Arnold Van de Voorde (*1932) schreef 13 gedichten die elk een beeld oproepen van een arbeider uit het steenbakkersproces, van de kleisteker tot de steenlader. Zijn inbeeldingsvermogen brengt deze vergane beroepen en de mensen die ze in onze streek uitoefenden weer tot leven. Arnold werd geboren in Rumst en was er jarenlang onderwijzer aan de gemeenteschool. Zo vergroeide hij met de steenbakkerijen en de vele volksverhalen uit de streek. Hij schreef ook veel verhalen over Kludde, de watergeest uit de Rupel, en weet ze zelf boeiend te vertellen.

Mieke Fleurackers (*1978) maakte de illustraties voor deze bundel in een gemengde techniek van tekening en gouache, ze sluiten qua kracht naadloos aan bij de soms harde teksten van de gedichten. Als kind van een veel latere generatie speelde zij in de vergane steenbakkerijen en zag ze hoe de kleiputten gedicht werden. Haar opleiding kreeg ze op de Dé Kunsthumaniora en de Karel de Grote Hogeschool in Antwerpen, de Academie voor Beeldende Kunst in Mechelen en de Portaelschool voor beeldende kunsten in Vilvoorde.

Tentoonstelling:

De gedichten van Arnold van de Voorde en de originele illustraties van Mieke Fleurackers worden van half oktober tot eind november tentoon gesteld in de bibliotheek van Rumst. De vernissage gaat door op de verwendag van zaterdag 16 oktober. Als eregasten zijn alle bibliotheekbezoekers en kandidaat-bezoekers hierbij van harte uitgenodigd. Ook in de bibliotheken van Boom, Niel en Hemiksem/Schelle zal deze tentoonstelling te zien zijn.

U kunt de bibliotheek bezoeken op:

Maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag: van 16 tot 20 u

Woensdag van 10 tot 12 u & van 13 tot 20 u

Zaterdag van 10 tot 12 u

Intergemeentelijke Bibliotheek Schelle – Hemiksem

Heuvelstraat 111 – 117 2620 Hemiksem tel: 03 288 27 40 – bibliotheek@ivebic.be

www.ivebic.be