

Intergemeentelijke Bibliotheek IVEBIC Hemiksem - Schelle



Hebt u zin in een avondje film, een boek bij de open haard of wilt u gewoon relaxen met leuke muziek...? **De bib heeft het voor jou!**

NIEUW IN DE BIB:

Wii Games:

Binnenkort kan je in de bib ook spelletjes voor de Wii console vinden. Alvast een greep uit ons aanbod:

Barbie als de eilandprinses
2K sports – NBA 2K10
The Conduit
Mad world
Alone in the dark
Smack Down vs Raw
Virtua Tennis 2009
Spongebob squarepants: De strijd tegen slijm
Avatar: De vuurmeester
Klonoa
Indiana Jones and the staff of kings
Kung Fu Panda
The house of the dead: Overkill
Nights: Journey of dreams
Family Ski & Snowboard

De bib leest voor aan kinderen! Voorlezen doet kinderen groeien. DATA 2010!

Het belang van voorlezen kan nauwelijks overschat worden. Samen in een boekje kijken, plaatjes aanwijzen, versjes opzeggen, verhaaltjes vertellen,... Voorlezen stimuleert de taalontwikkeling, het gevoel, de fantasie en de concentratie. Het is dus zeer leerrijk voor kinderen, maar het is ook 'quality time' voor ouders en grootouders.

De bibliotheek heeft twee voorleesjuffen, Christine en Wendy. Twee woensdagen per maand om 15u nodigen zij alle kindjes tussen 3 en 6 jaar uit voor een leuke voorleesnamiddag, gevolgd door een knutselactiviteit en verrassings snoepje.

Elk kind is samen met zijn mama/papa of oma/opa welkom om 15u in de bibliotheek.

Kom zelf kennismaken en geniet van een heerlijk kopje koffie terwijl je kind opgaat in een mooi of spannend verhaal. Omwille van de voorbereidingen die het voorlees- en knutseluurtje vergt, is inschrijven op voorhand noodzakelijk.

SCHRIJF JE IN voor april, mei en juni!

Waar? In de bib.

Wanneer? DATA 2010! Woensdagnamiddagen 21 en 28 april, 12 en 26 mei, 9 en 23 juni, 8 en 22 september, 6 en 20 oktober, 10 en 24 november, 1 en 15 december, telkens om 15u.

Info en inschrijvingen: -Bibliotheek Hemiksem – Schelle, Heuvelstraat 111 – 117, Hemiksem,

03 288 27 40, bibliotheek@ivebic.be

-Cultuurdienst Hemiksem – Schelle, gemeentehuis Schelle, Fabiolalaan 55, 03 871 98 59,
cultuur@ivebic.be

Een greep uit onze nieuwe cd's:

- Eels: End times
- Massive attack: Heligoland
- The black box revelation: Silver threats
- Vampire weekend: Contra
- Arrested development: Greatest hits

Non-fictie:

- Jan Raymaekers : Congo, de schoonste tijd van mijn leven

Jong, ambitieus en nieuwsgierig: dat is het profiel van de doorsnee-Belgen die naar de Belgische kolonie vertrekken. Na vijftig jaar, in 1960, moeten ze er halsoverkop vertrekken. De kolonials van toen bouwen in België een nieuw leven uit, maar 'hun Congo' zullen ze nooit meer kwijt geraken. Het was de mooiste tijd van hun leven, nog altijd.

In Congo. De schoonste tijd van mijn leven herleven vijftig jaar van Belgische kolonisatie in 400 foto's. Dit kijkboek is doorspekt met korte getuigenissen van oud-kolonials. Met nostalgie maar ook met de nodige kritiek denken zij terug aan de bevrijding uit het Belgische keurslijf, aan hun jeugd en kracht van die jaren, aan de zon en de overweldigende natuur en aan het vele werk en de spectaculaire resultaten, maar ook aan de zwarte vernedering, het blanke hedonisme en de brute macht. Dingen die ons vandaag verbijsteren maar die toen de gewoonste zaak van de wereld waren. Historicus Jan Raymaekers registreert de Congoblues die in de verhalen van ex-kolonials klinkt en illustreert hun relaas met een overvloed aan prachtig en verrassend fotomateriaal

- Chris de Stoop : Vrede zij met U zuster

Dit is het verhaal van Muriel Degauque, die in haar witte Mercedes van Brussel naar Bagdad reed om zichzelf op te blazen. De enige Europese vrouw die ooit een zelfmoordaanslag pleegde. Dit is ook het verhaal van het groepje jonge, werkloze moslims rond Muriel, die over de heilige oorlog spreken alsof het voetbal is en die naar Irak vertrekken zoals anderen naar Tenerife. Tot de verschrikkingen van de oorlog hen achterhalen. Het is een verhaal over de banaliteit van terrorisme en de alledaagsheid van radicalisme. En over de grote uitdagingen van deze tijd. Chris De Stoop sprak met betrokkenen, bestudeerde de dossiers en reisde Muriel achterna tot in Bagdad, waar hij het wrak van de bomauto vond en het einde van haar verhaal optekende.

- Wilfried van Craen: Gek van liefde

Voor niemand brengen mensen zo graag begrip op als voor de capriolen van een verliefd koppel. Dat verliefdheid een algemeen aanvaarde vorm van gekte is, weerspiegelt zich zelfs in ons woordgebruik: gek van liefde, fou de toi, mad about you. Maar wat als liefde een obsessie wordt, ziekelijk of zelfs ronduit gevaarlijk? Wat als je gestalkt wordt in naam van de liefde? Kan je iemand die blind is van liefde weer helder laten kijken naar het leven, niet zoals het gedroomd wordt, maar zoals het werkelijk is? Wilfried Van Craen zoekt in Gek van liefde wanneer liefde echt gek wordt. Van erotomanen die hun slachtoffer nooit meer lossen tot obsessionele geliefden en junkies of love die alles opgeven voor hun geliefde: ze komen allemaal aan bod. Aan de hand van wetenschappelijke inzichten neemt Van Craen de lezer mee op een reis door deze terra incognita van de gekke liefde.

Gek van liefde staat bovendien vol liefdesverhalen: uit het echte leven, uit films en uit boeken. Als toetje zoekt de auteur enkele verkwikkende, prettig gestoorde plekjes van de exuberante liefde op met als gidsen onder meer Casanova en Don Quichote, twee opvallende ervaringsdeskundigen. Een boek dat goesting geeft om je te verdiepen in alle vormen van liefde

U kan de bibliotheek bezoeken op:

Maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag: van 16 tot 20 u

Woensdag van 10 tot 12 u & van 13 tot 20 u

Zaterdag van 10 tot 12 u

Intergemeentelijke Bibliotheek Schelle – Hemiksem

Heuvelstraat 111 – 117 2620 Hemiksem tel: 03 288 27 40 – bibliotheek@ivebic.be

www.ivebic.be